

Jonas Sjöstedts Järvatal 2018

2018-06-16

Järvabor, vänsterpartister, alla ni som är hemma och tittar,

Vad fint det är att vara här. (När jag gick runt här tidigare idag så träffade jag...)

Att vara i Järva är att vara bland vänner. Det märks varje gång jag är här i området. På många håll här i trakten har Vänsterpartiet större stöd än alla de borgerliga partierna och SD tillsammans.

Sveriges ekonomi går strålande och i många stadsdelar och områden har man det bättre ställt än någonsin. Men skillnaderna är stora. Jag ska tala om det svikna Sverige. För under flera årtionden har politiken låtit hela områden halka efter. De – ni, har svikits.

RUT, ROT och ränteavdrag slussar skattemiljarder till de som redan har mest, samtidigt blir Sollefteåborna av med sitt BB. En sliten skola i en bruksort tillåts stå som den är ytterligare ett år utan renovering. Ett centrum där skyltfönstren står tomma och bankomater stängs igen. Det finns så många platser i Sverige där ungdomarna känner att framtidstron, den finns någon annanstans.

Det handlar om glesbygden och om mindre städer där jobb och service har försvunnit. Och det handlar lika mycket om förorten. Så klart finns skillnader. Det är till exempel inte ofta byarna i Västerbotten får besök av Usher.

Men det finns också mycket som förenar. Här finns människor som sliter hårt men som ändå har svårt att få det att gå ihop. Här finns ungdomar som tvivlar på framtiden. Men här finns också människor som trivs och människor som vill vara med och göra sin hembygd bättre. Det, kära Järvabor, det kan vi bara göra tillsammans.

Även i välfärden finns likheterna mellan förort, landsbygd och mindre städer. Företaget Aleris drev en mottagning för specialistsjukvård här i Rinkeby, fram till alldeles nyligen. Men plötsligt ville de inte längre och drog sig ur. Och mina vänner – det var ingen slump.

Aleris ägs av familjen Wallenberg. De tycker helt enkelt inte att ni som bor i Rinkeby är tillräckligt lönsamma att ge vård. Vad de istället gör är att öppna vårdcentral efter vårdcentral på Östermalm och andra ställen där de friskaste patienterna bor. Allt för att få mer i vinst.

Så kan vi inte ha det. Vi ska få bort vinstjakten från sjukvården så att alla har samma rätt till vård, oavsett vilket område man bor i. Vi ska göra om skattesystemet så att det inte gynnar de i toppen. Vi måste satsa på landsbygden, på de mindre städerna, på förorterna, ja, på hela vårt land. Svaret mina vänner är jämlikhet, det är vänsterpolitik!



I den politiska debatten pratas det ofta om förorten. Men har ni tänkt på att många av politikerna som pratar om förorten, de riktar sig sällan till er som bor här? De kanske kommer på besök nån gång per år, gör ett nedslag på en timma för att visa upp sig och drar sen vidare. Det viktiga verkar inte vara att lösa problem för er som bor här. Istället använder de era områden för att skrämmas och vinna väljare på helt andra platser.

Jag förstår varför. De vill inte prata om vad deras politik skulle innebära för er och för alla andra som bor på platser som de lämnat därhän.

Moderaterna vill skära ned på det särskilda stödet till skolor i områden som Järva. Ett stöd som verkligen behövs. Jag förstår att de inte vill prata om det.

Moderaterna och de andra högerpartierna vill ha sänkta löner. De förnekar det själva, men så är det. Deras förslag innebär att du ska jobba 100 procent, men bara få lön för 70. Självklart innebär det en lägre lön än annars. Och när några får låga löner, ja då blir det en press nedåt även på andras löner.

Inte nog med att högern vill sänka lönerna, de vill höja hyrorna också. Marknadshyror. Flera av högerpartierna slingrar sig när det kommer upp. Istället pratar de om att ”reformera hyressättningen”. Att ”lätta på regleringen”. Det låter tekniskt och det döljer vad de vill. Men vad det betyder i verkligheten är att den som äger ett hyreshus ska få sätta hyran mer som den vill.

I klarspråk, ni som bor i husen ska få mindre att säga till om. Vad händer då om det samtidigt är brist på bostäder? Självklart innebär det höjda hyror. Det ger högre vinst åt den som äger hyreshuset, men för er blir det mindre pengar kvar att klara sig på. Det svikna Sverige drabbas ännu en gång

En sådan politik skulle inte ge ökad trygghet. Tvärtom. Förstår man något om vad som händer när en ung kille misslyckas i skolan och dras in i ett kriminellt gäng, då förstår man att ökad fattigdom och ökade klyftor ger ett mer otryggt samhälle. För alla.

Det här vill högern inte prata om, för de hör själva hur dåligt de låter. När vi säger att de vill sänka lönerna och höja hyrorna så slår de ifrån sig. Men det här är saker vi måste prata om. Saker som avgör hur människors tillvaro ser ut. Det är det här valet handlar om.

Det skulle bli ensamstående morsor som är tvungna att ha dubbla jobb men ändå inte kan försörja sin familj. Det skulle ge trångboddhet som gör det svårt för tolvåringen att få sitta i lugn och ro hemma och läsa läxor. Det skulle öka klassklyftorna och det skulle slå hårdast mot kvinnor, den grupp som redan idag har lägre lön och osäkrare arbeten.

Vad Sverige behöver är den motsatta medicinen. Det behövs löner som går att leva, fler fasta jobb och hyror som en vanlig undersköterska eller vaktmästare kan betala.

Sverigedemokraternas är redo att hjälpa högerpartierna att få igenom sina lönesänkningar. I riksdagen röstar SD på moderaternas budget. En röst på SD är en röst på Moderaterna och på deras lönesänkarpolitik.



Vilka är det då vi har att göra med? Det är Jimmie Åkesson som tjänar mer än 100 000 kronor i månaden. Det är Ulf Kristersson som tjänar nästan 170 000 kronor i månaden. I

bakgrunden står Svenskt näringsliv och hejar på, där snålas det inte heller med höga löner till ledningen. Det är lätt för dem att parta om att sänka andras löner.

Till alla näringslivstoppar och högerpolitiker som vill sänka folks löner, till er säger jag: Absolut. Kör på. Varför inte sänk era egna löner om ni tycker att det är en så bra idé.

Hela veckan här har vi hört partiledare efter partiledare tala om fler poliser. Det är bra med fler poliser, Vänsterpartiet är med och satsar på polisen. Men för att polisen ska kunna göra sitt jobb måste det finnas ett samhälle runtomkring som fungerar. Om skolan har för få lärare. Om socialtjänsten är i kris och inte räcker till. Om inkomsterna sänks och många har det trassligt hemma. Då blir det så mycket svårare att bryta kriminaliteten.

Det brukade vara en självklar sanning i Sverige att det finns en koppling mellan brottslighet och klyftor. Men idag är det som att många partier verkar ha glömt det. Inte vi.

Det är ingen slump att högern har ett så lågt stöd i Järva och liknande stadsdelar. Ni som bor här är experter på era områden. Och ni ser att det är vänsterpolitik som behövs - jämlikhet är helt nödvändigt för att bygga tryggare stadsdelar och ett tryggare Sverige.

Vi lever i en speciell politisk tid. Många partier tycks ha vandrat lite vilse och inte veta vad de vill. Grundläggande principer överges från den ena dagen till den andra.

Plötsligt står en socialdemokratisk statsminister där och funderar högt på om han ska ta ifrån barn till papperslösa rätten att gå i skolan.

Vad händer i ett samhälle när parti efter parti dras med i en retorik som vädjar till människors rädsla och ilska? som alltid pekar ut människor på flykt som problemet? Hur ska man kunna lita på att sådana partier står upp för grundläggande rättigheter, inte bara när det är enkelt, utan även när de politiska vindarna blåser kallt?

Jag är stolt över att Sverige tog emot er som flydde från militärdiktaturens Chile. Jag är stolt över att vi gav skydd åt er som kom från det omringade Sarajevo och kriget på Balkan. Jag är stolt över att barnfamiljer som drabbats av kriget i Syrien har kunnat se Sverige som en tillflyktsort. Som ett land som bryr sig. Vi behöver fler sådana länder – inte färre. Det handlar om att jag ställer upp för dig när du behöver det, precis som du ställer upp för mig när jag behöver det.

Ett starkt samhälle som håller ihop klarar sånt bättre. Ta bostadspolitiken. När andra partier ger upp tanken om att bygga och vill låta hyresvärdarna höja hyrorna som de vill, så föreslår vi sådant som faktiskt får fart på byggandet.

Vi har tagit fram ett stöd för den som bygger hyresrätter med en rimlig hyra. Det ger resultat, förra året beviljades stöd till 10 000 extra bostäder. Detta innebär att familjer slipper bo trångt för att klara av att betala hyran. Det gör att den ensamstående föräldern har råd med ett rum till och slipper sova i vardagsrummet. Det ger unga en möjlighet att flytta hemifrån.



Vi ser att vår politik ger resultat, men fortfarande är många av de lägenheter som byggs för dyra. Ibland är det svårt att hitta hyresgäster till nya hyreslägenheter, samtidigt som vi har bostadsbrist i nästan hela landet. Det är då det är dags att ta nästa steg.

I Örebro har det kommunala bostadsbolaget sett till att det blir billigare att bo i nya hyresrätter. Det funkar bra, nu vill vi införa det i hela landet. Dessutom vill vi gå lite längre. Med våra hyressänkningar skulle det innebära att en vanlig barnfamilj som flyttar in i en trea betalar ungefär 3 000 kronor mindre i hyra varje månad.

För det är så vi skapar en bostadspolitik som bidrar till att hålla samhället samman, som ger alla möjlighet till ett tryggt och bra boende. Ett hem du faktiskt kan ha råd med.

En liten bit härifrån, på andra sidan Tensta, togs tidigare i veckan det första spadtaget till ett nytt utomhusbad. Nästa år kommer barn här i området att ta sina första simtag i bassängen.

Jag kommer ihåg hur det var när jag själv var i sexårsåldern och lärde mig simma. Jag minns hur vi stod på led huttrande i en kall badsjö. Men jag minns också hur jag sedan kunde cykla iväg till utomhusbadet i min hemstad med mina kompisar för sköna varma sommarlovsdagar tillsammans.

Den chansen vill jag att alla barn ska få. Jag vill att alla barn ska veta att när kompisarna sticker till stranden för att bada, då kan jag följa med – för jag kan simma jag med. Ingen flicka eller pojke ska stängas ute från simskolan för att det kostar för mycket. Därför har Vänsterpartiet drivit igenom gratis simskolor för sexåringar runtom i landet. För att kunna simma räddar liv.

Det är också därför vi har gjort det gratis för barn och unga att åka buss och tunnelbana på sommaren. Det ska inte vara så att unga i vissa stadsdelar blir fast där för att det kostar för mycket att ta sig till andra delar av stan. Man ska kunna åka till stranden. Man ska kunna hälsa på kompiserna även om man bor på landet och det kräver en bussresa. Man ska känna sig hemma i hela staden, för vi har samma rätt till den.

Att kunna röra sig fritt och nyfiket upptäcka sommaren, det är frihet. Det pratas sällan om sådant i partiledardebatter och politiska analyser. Men det hör till det stora små sakerna i livet. Det är praktisk vänsterpolitik för frihet och jämlikhet.

Om mindre än tre månader är det val. Högern går till val på en politik som ökar klassklyftorna. De som redan har mest ska få ännu mer. Om det går illa blir Ulf Kristersson statsminister, men en statsminister som blir beroende av SD och Jimmie Åkesson för varje viktigt beslut. En kombination av moderaternas kalla klasspolitik och SDs råa rasism. Mycket står på spel. När ledande politiker leker med den rasistiska elden, då påverkar det hela samhällsklimatet. Människor drabbas i sin vardag. Det är det sista som jag vill ska hända med det här fina landet.

Socialdemokraterna svajar än hit, än dit. Ärligt talat verkar de vara lite vilsna. Nervöst försöker de anpassa sina åsikter efter vad de tror passar för tillfället.



Det finns ett stort allvar i valet den nionde september. Därför är det så viktigt med en starkare vänster. För det är inte genom att anpassa oss efter rasisterna som vi bygger ett starkare Sverige, det gör vi genom att hålla ihop och stå upp för jämlikheten. Det är vi som har reformerna som gör Sverige mer jämlikt och rättvist, för feminismen och klimatet. För ett samhälle som håller samman.

För det finns ju där, vi ser det runtom oss: Tjejen som slår följe med dig på väg hem från tunnelbanan för att du ska slippa gå själv. Kompisen som hjälper till att bära kartonger när du flyttar, precis så som du hjälper honom när han behöver det. Sjukvården som finns där för alla oavsett plånbok. Skolan som är lika bra oavsett vilken stadsdel du bor i.

Det är dags nu, ingen del av Sverige ska svikas och lämnas efter. För vi hänger ihop och vi hjälps åt. Samhället ska inte bara vara till för några få i toppen. Det ska vara till för de många. För oss alla.

